

Niet de verwondering maar de verbijstering is het uitgangspunt van de hedendaagse filosoof. De complexe wereld van de laatmoderne mens biedt immers weinig geruststellends waarover filosofen zich sereen kunnen verwonderen. Integendeel, de werkelijkheid is een onoverzichtelijk kluwen van onbeheersbare verschijnselen, ideologieën, beelden, programma's en netwerken, en wordt gekenmerkt door een veelheid van perspectieven die elkaar vaak tegenspreken.

Ook het denken zelf is gefragmenteerd. Hedendaagse filosofen verdedigen vaak onverenigbare opvattingen en er is niet langer één onaantastbare filosofische waarheid. Er zijn vele tegenstrijdige theorieën en inzichten, die bovendien razendsnel veranderen. In dit boek verschaft Bart Vandenabeele (hoogleraar filosofie aan de Universiteit Gent) de nodige helderheid in die verwarrende veelheid van actuele filosofische problemen.

Verbijstering, veelheid, verschil biedt een toegankelijk overzicht van de opvattingen van vijf sleutelfiguren in de geschiedenis van de filosofie: Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger, Arendt en Lyotard. Boeiende filosofen, die ons uitdagen om te reflecteren over de onbeheersbare veelvoudigheid van de wereld en de onthutsende verschillen en geschillen die ons niet alleen teisteren, maar ons ook aanvuren om onszelf creatief te overstijgen en de onvoorspelbare wisselvalligheden van het leven te beamen.