

23 jaar geleden kwam Babah Tarawally als vluchteling uit Siërra Leone naar Nederland. Voor het eerst wordt hij zich ervan bewust hoe zijn huidskleur zijn identiteit bepaalt.

Met humor en kwetsbaarheid beschrijft hij allerlei vormen van zwart-witdenken, zowel van medevluchtelingen als van witte Nederlanders. Hij vertelt hoe hij erin gevangen raakt en hoe hij eruit weet te ontsnappen.

Daarvoor hoefde hij zich niet af te zetten tegen 'de boze witte man' of zijn huidskleur te ontkennen. Een must read voor iedereen die een uitweg zoekt uit het vastgelopen debat over kleur en identiteit.