

HOEZO, HET GELOOF IS ACHTERHAALD?

Veel mensen begrijpen helemaal niet meer hoe en waarom je gelovig kunt zijn. Het is de moeite waard om die vragen ernstig te nemen. Dennis Vanden Auweele, jong, filosoof en katholiek, legt in *Bekentenissen van een afvallige atheïst* uit hoe geloof en ongeloof vandaag werken. Er is meer dan ooit sprake van een koppige zelfverzekerdheid, zowel bij gelovigen als bij atheïsten. Vanden Auweele plaatst zich in geen van beide kampen. Hier is veeleer een afvallige atheïst aan het woord, iemand voor wie er geen vaste grond is. Af en toe filosofisch hoogdravend, maar ook confronterend praktisch. Bouwend op zowel hedendaagse als klassieke denkers. De les is dubbel: schommel tussen passionele verbintenis en sceptische twijfel.

'Een tegendraadse en prikkelende visie op het belang van religie, vooral voor critici van het geloof.'
- Yvonne Zonderop

Filosoof DENNIS VANDEN AUWEELE (1986) is als postdoctoraal onderzoeker van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen verbonden aan de KU Leuven. Hij specialiseert zich in de ontwikkeling van onze perspectieven op godsdienst tijdens de laatste eeuwen. Eerder publiceerde hij *Filosoferen bij schemerlicht. Over (on)macht en (wan)hoop* (2016).